

## חיפוש קרובים: משפחת נפתלי שניידר

כותבת גיטה ברבש, בתו של נפתלי:

### **אני מעוניינת בהרחבת המידע על משפחתי.**

הפרטים הידועים עודכנו לאחר השלמת המידע בארגון קובל.

סבא וסבתא, הוריו של אבי נפתלי, הם גרשון שניידר ולאה לבית פרידמן. לבני הזוג נולדו 4 בנים: הבכור יעקב, יליד 1908, מנהל חשבונות וחבר בית"ר קובל. אבי— נפתלי, יליד 1910. זלמן יליד 1912, והצעיר- משה. אחד מאחיה של הסבתא לאה הוא יחיאל פרידמן. גר בקובל ברח' וייסקה (WIEJSKA) או ברח' מצ'יובסקה. אין לי פרטים נוספים על בני משפחת פרידמן.

לסבא היתה חנות (כנראה) לעסקי חייטות ברח' וורשבסקה 41. המשפחה גרה בסמוך, ברח' קרולובה-בונה מס' 9. אבי, נפתלי, למד בבית ספר למסחר, בית ספר לא יהודי, והצטרף אחר כך לאביו בחנות. היה חבר בית"ר, הוא אף השתתף בהכשרה שעמדה לעלות לארץ, אך מסיבה לא ברורה לא נכלל בקבוצה היוצאת. אבא נישא לחנה (לא ידוע מאיזו משפחה היא) ילידת 1917, גויס לצבא הרוסי וכך יצא מקובל והופרד מהמשפחה. נפתלי היחיד שניצל מבני המשפחה. כל בני המשפחה ובהם חנה, אשתו הראשונה של אבא, נספו בשואה.

קשרים נוספים:

לפני המלחמה עלה ארצה אדם בשם אלכסנדר כץ שהתגורר בחדרה. בן דוד של אבי, פרטים נוספים לא ידועים.

קובלאים איתם לאבא היה קשר בארץ:

משפחת פוצ'טר, ואשה בשם הינדה מרמת-גן. אני מעוניינת במידע נוסף על משפחות אלו.



תמונה מס. 1: מצעד של בית"ר. אבי, נפתלי עומד מימין לדגלן, עם הג'קט בידיים משוכלות.

תמונה מס. 2: אבי נפתלי שניידר



תמונה מס. 3:

יענקל שניידר בוורשה עם חבר, 1936





תמונה מס. 4: האח יענקל שניידר, 1933



תמונה מס. 5:  
יענקל שניידר עם חברים,  
15/5/1934



תמונה מס. 6: יענקל שניידר עם חברים



תמונה מס. 7: משפחת שניידר: מימין לשמאל, יענקל שניידר, האמא לאה, לא ברור לי מי הילד- אולי זה האח הקטן משה, האב גרשון, אבי נפתלי. מאחורי התמונה יש כיתוב שממנו מובן שהתמונה שמשה "שנה טובה" שמשפחת שניידר שלחה בתשרי שנת תרצ"ה.



תמונה מס. 8: משפחת שניידר, תמונה שצולמה לרגל עלייתו של אלכסנדר כץ ארצה. יושבים: מימין לשמאל: סבי גרשון, אלכסנדר כץ, סבתי לאה עומדים: מימין לשמאל: הראשון, הגבוה לא מוכר לי, באמצע: משה שניידר, מימין: אבי נפתלי.



תמונה מס. 9: אבי, נפתלי שניידר, משמאל. מאחורי התמונה כתוב בעברית: "מימי ההכשרה בלוצק 1935".



תמונה מס. 10: אבא, נפתלי עם חברים



תמונה מס. 11: פלוגת בית"ר בקובל, אבא, נפתלי בשורה השנייה משמאל, מקדימה.



תמונה מס. 12: אבא, נפתלי וחברים, לפי החולצות נראה לי שאלה החברים מבית"ר. אבא יושב בשורה השנייה, קיצוני מימין.



תמונה מס. 13: אבא, נפתלי וחברים. על התמונה צולמה אחרי המלחמה. 24.1.47.



הפגנת חברי בית"ר (כנראה בקובל). נפתלי שניידר משמאל, נושא את הדגל.