

## קורות חיים של אלה - אלכסנדר שפילמן שהם גם תולדות משפחה

נכתב ב- 2.9.1980 בפולנית

נולדתי ב- 28.08.1905 להורים **יצחק ושרה מבית צוקר** בעירה קטנה ראטנו במחוז קובל שבפולין, מזרח פולין - מערב אוקראינה של היום. נולדתי במשפחה עירונית, אבי היה מוזיקאי.

היינו ששה ילדים במשפחה: רחל לאה, צסיה והאח צעיר הרצל, אח נוסף מיכאל ניפטר בגיל צעיר.

הייתי הגדול מבין ילדי המשפחה ולכן זה היה טבעי שכבר בגיל 14 התחלתי לעבוד כדי לחיות ולהתקיים ולעזור להורים. בגיל 21 גויסתי לצבא הפולני ליחידת "ילדי וורשה". בצבא שברתי רגל ושוחררתי מהמשך השרות. נכנסתי לארגון "החלוץ" ורציתי לנסוע לפלסטינה. עבדתי באתרי בניה. והתחלתי להתכונן ליציאה להכשרה.

התחלתי לעבוד במחסן עצים. מצאתי עבודה אצל קבלן **שעיה ליכט** בעיר קובל. לקבלן עבודות נגרות הבניה הייתה בת יפהייה מאטל-מאניה לימים מרים בה התאהבתי ונשאתי אותה לאשה ב- 1940. **מאניה בת ישעיהו ואינדה-עדלה ליכט** קיימו בית דתי בעל אופי דתי מסורתי.

עם פרוץ המלחמה בין פולין וגרמניה בספטמבר 1939 הרוסים כובשים את שטחי ווהלין שבה העיר קובל.

הרוסים מתחילים בפינוי מאסיבי של כל אוכלוסיית היהודים והפולנים לאסיה המרכזית. גם אשתי פונתה למרכז אסיה (על המיקום נודע לי רק כעבור שנה וחצי).

עם כיבוש קובל ע"י הגרמנים אני יוצא לחפש את אשתי. כאשר נפרדנו לא ידענו מתי ואם בכלל ניפגש שוב. חיפשתי אותה בכל תחנות הרכבת למזרח. בכל מקום עברתי ובדקתי רשומות של עוברים ושבים, בדקתי בקולחוזים, באכסניות, בבתי חולים, עברתי מכפר לכפר, עברתי מבית לבית. הגעתי לאזור פרגנה באזור אנדיז'אן באוזבקיסטאן. עברתי בכל המקומות שעברה אשתי. החיפושים נמשכו 18 חודשים. בסוף מצאתי אותה, בכפר קטן האנאבד. אלה היו הרגעים המאושרים שבחיי. התחלנו לחיות כמשפחה בעל ואישה. באותה תקופה העורף היה זקוק לגברים בתעשייה. התחלתי לעבוד במפעל מקומי.

אשתי נכנסה להריון. בנובמבר 1943 נולד לנו בן איז'יו-איז'אק לימים יצחק. אשתי חלתה

בטיפוס. בנו נמסר לאנשים זרים כדי למנוע הידבקות, אני נעדרתי מהעבודה.

בימים ההם הוקמה יחידה פולנית ליד הצבא האדום. רבבות יהודים מתגייסים ליחידה זו. גם אני התגייסתי.

השתתפתי בקרב על שחרור ווארשה. בחלק הדרומי של ווארשה ע"י גורא קאלבאריה נפצעתי קשה. אני משתחרר מבית חולים. אני יוצא לדרך לחפש את האחים והאחיות ואת אשתי. כעבור מספר חדשי חיפוש (הפעם ידעתי את הכיוון) מצאתי אותה עם ילד קטן. בשנת 1948 הרוסים אפשרו לנו לחזור לפולין. אנו עוברים לפולין אל סילוזה תחתונה לעיירה בילאבה.

ב- 1949 נולדה בתנו עדה. ב- 1951 אני מקבל העברה בתפקיד לווארשה. תפקיד ניהולי בכיר במפעל גדול. אנו מקבלים גם דירה בווארשה, שם גרנו עד ספטמבר 1969. ילדי סיימו לימודים. ראיתי בזה סיום של הכנת ילדי לחיים. עכשיו יש להם בסיס להתחיל חיים עצמאיים. אנו מחליטים לעלות לארץ ישראל.

בארץ פגשנו את: האחים **שעיה ומשה ליכט**, **ישראל שיינס** שעלו ארצה לפנינו.

פגשתי את אחיותיי: **רחל שפילמן-ועמנואל לין מקבוץ משמר העמק**, **לאה ומשה שפילמן - יודבניק**, אחי **הרצל**

**ואסתר שפילמן**, **וצסיה שפילמן-ויוסף סובול** מנתניה. וכן את **אריה ורחל לנגר**, מתל-אביב, **וזיסיה וורבה** במשמר העמק.

ב- 1972 בני מתחתן עם יפה מבית פישפנגר נולדו להם 3 בנות: תמר, מאיה, מיכל.

עוד בפולין, עדה מתחתנת עם פרד לושצינה וביחד עולים לארץ. נולדו להם 2 בנות שירלי ואתל.

אלכסנדר שפילמן בן יצחק ושרה נולד בראטנו במחוז קובל בתאריך ב-28.08.1905

נפטר בקריית חיים ב-18.03.1987

מרים שפילמן בת אינדה שעיה נולדה בקובל ב-31.12.1916

נפטרה בקריית חיים 04.11.1988

בן יצחק שפילמן כתובת : בכפר מעש – 49925 רח' השלושה 33

טל 03-9331156 נייד 054-4299937 [dotp@netvision.net.il](mailto:dotp@netvision.net.il)

בת אדלה שפילמן כתובת: 11764 Stockholm - Nybohovsbacken 61

+467047681

+484686456524



אליהו (אלכסנדר) שפילמן



אליהו (אלכסנדר) שפילמן,

אשתו מרים (מאניה) ובנו יצחק (1946)



קבוצת פועלים ע"י גדר הבטון.  
חודש תמוז תרפ"ח



במרכז הילד איז'יו-יצחק שפילמן העומד לפני אביו : אלה – אליהו – אלכסנדר שפילמן. משמאל לילד אמו : מאטל-  
מניה – מרים שפילמן (לבית ליכט).  
משמאל שלום ליכט (בן דוד של מאטל-מרים).  
מימין ישעיהו ליכט (קרוב משפחה של מאטל) ומתחתיו אשתו פנייה-פייגה.