



לזכרו של חבר- ד"ר יצחק טורצ'ין ז"ל רשם: ד"ר מרדכי זיו

לפני זמן קצר הלך לעולמו ד"ר יצחק טורצ'ין בפריז. יצחק נולד בקובל בשנת 1916, להורים ממעמד מבוסס כלכלית בקהילת יהודי קובל. המשפחה כללה שלושה בנים ובת. איצ'לה סיים בית ספר עברי "הרצליה" ואחר כך המשיך לימודיו בגימנסיה העברית "תרבות" עד שנת 1937. באותה שנה עוד התקבל כסטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים, לפקולטה למתמטיקה ופילוסופיה. בתור בוגר גימנסיה מבריק, עם שתי תעודות בגרות, עברית מ"תרבות" ופולנית ממלכתית מהגימנסיה הפולנית בבחינות היצוניות אקסטרניות שהיו מקובלות בפולין.

את לימודיו האוניברסיטאיים סיים יצחק בהצטיינות עם תארים BA למתמטיקה ופילוסופיה, בשנת 1942/3 בירושלים. גויס לבריגאדה להשתתף בחזית באירופה נגד גרמניה הנאצית וגרורותיה. נפצע ונשלח לבית חולים איטלקי לריפוי. עם החלטתו הגיע לפריז, שמה היתה לו משפחה. הכיר שמה את אשתו לעתיד, סוזן לבית פריזנט מיוצאי קובל. הורי סוזן הגיעו לפריז בשנות העשרים (1924).

יצחק מחליט ללמוד רפואה ומתקבל לאוניברסיטת סורבון. בתום חמש שנים ללימודיו בהצטיינות הוא מתבסס בתור רופא ברנטגנולוגיה. עובד כל השנים בפריז.

מקים משפחה לתפארת, המורכבת מבן ושתי בנות תאומות. שומר עם משפחתו על קשר עם ישראל. רוכש בית ברמת גן. מנהל חיי חברה גם בישראל וגם בפריז, בעיירה לא רחוקה ממגוריו בפריז. רוכש בית, וילה מרשימה ומקים בה ספרייה עשירה בספרי פילוסופיה ברמה של מכון לפילוסופיה. מקיים מפגשים מקצועיים פעם בשבוע לאורך שנים, גם עם חברים פילוסופים מירושלים ותל אביב, כמו עם פרופסור ירמיהו יובל, פילוסוף העומד בראש מכון שפינוזה בירושלים.

לאורך שנים ארוכות שמר על קשרים וטיפח אותם עם קבוצת חברים יוצאי קובל ובוגרי גימנסית "תרבות". היה לי קשר חם וקרוב עם איצ'לה המנוח.

הליכתו מאיתנו משאיר חלל ריק מלא בגעגועים אליו. רעייתו סוזן נפטרה לפני כחמש שנים. בנו אשתו ונכדותיו גרים בפריז. בנותיו עובדות כרופאות בפריז.

יהיה זכרו ברוך!



יצחק וסוזן ביום נישואיהם ובביקור בישראל

הערת המערכת: נציין כי בשנים האחרונות ד"ר יצחק טורצ'ין תרם ביד נדיבה לארגון יוצאי קובל. תודה לחברנו ד"ר מרדכי זיו על שקישר וקירב את יצחק לארגונו.