

צבי (הרשל-גרגורי) שניידר

מצורף מכתבו של הנכד יונתן סרלין מקבוץ סאסא.

עודכנו ע"י יונתן שכתב שסבו נולד כנראה בעיירה מציוב הסמוכה לקובל אך התבגר והתחנך בקובל.

לאחרונה (אפריל 2008) התקשרה גם בתו של צבי, מרים סרלין, בבקשה פרטים על אביה.



הרשל-גרגורי שניידר, יליד קובל, ואשתו פניה לבית אדלשטיין, ילידת לודמיר

כותב לך יונתן סרלין מקיבוץ סאסא. שוחחנו בטלפון ביום א' - 27.11.05. ביקשתי לבדוק האם הכרת, או שמעת דבר-מה על קורותיו של סבי, הרשל-גרגורי שניידר, יליד קובל. אף על פי שלא זיהית אדם בשם זה, הורית לי לשלוח לך את תמונתו ואת הפרטים הידועים אודותיו, על-מנת שתוכלו לפרסמם בעלון יוצאי קובל.

להן הפרטים הידועים לנו:

- הרשל-גרגורי שניידר יליד קובל 1906
- שם אמו- מלכה, שם אביו- מאיר
- היה נשוי לאישה בשם רחל (רוחל'ה) ולשניהם נולדה בת שאת שמה אין אנו יודעים. שתיהן ככל הנראה נספו בשואה
- לחם בשורות הפרטיזנים
- הגיע ללודמיר (וולוג'מייץ וולינסקי) לקראת תום המלחמה כדי לחפש את אחיו שהיה נשוי לבת המקום, שם פגש בסבתי, פניה אדלשטיין, ילידת לודמיר, שהסתתרה בעיר בזמן המלחמה בזהות שאולה
- נשא את פניה לאישה ולאחר מספר חודשים, עזבו את לודמיר, והשתקעו בשצ'גום
- בתו מרים נולדה בשווידניצה ב- 9.5.1948 ובהיותה כבת שנתיים, קיבלו סבתי וסבי אישור לעלות ארצה. ב- 15.10.1950 עלו לא"י ושוכנו במעברה ברחובות. לאחר חודשים מספר עברו להתגורר בעיר לוד
- בישראל שונה שמו לצבי
- בלוד נולד בנו, יאיר
- צבי-הרשל-גרגורי שניידר נפטר בערב ראש השנה, 16.9.1955 ממחלת הסרטן, בביה"ח קפלן או בתל-השומר
- סבתי המטופלת בשני פעוטים הגיעה בעזרת קרובת משפחה לקיבוץ סאסא ושם בנתה מחדש את חייה

כולי תקווה שנוכל למצוא מכרים שיכולים לשפוך אור על עברו העלום של סבי. אני מודה לך מאד על הנכונות לסייע.

בכבוד רב,

יונתן סרלין

קיבוץ סאסא

ד.נ מרום הגליל

13870

טלפון: 04-6988630

נייד: 054-7388630