

תמונות נוספות (מזוהות חלקית) מאלבומו של משה ליכט

הסברים חלקיים לתמונות ניתנו (בדצמבר 2011) ע"י צבי חיים פולישוק שלמד עם משה ליכט בכיתה אחת בבית ספר עממי "הרצלייה" ואחר כך בגימנסיה "קלרה ארליך".



משה ליכט שני משמאל. אחיו ישעיה משמאל.



משה ליכט מחזיק בעץ. מאחור הקדשה של לבנברג צבי.





הקיצוני מימין טוכשניידר מ-חלם שהגיע לקובל ללמוד ב"קלרה ארליך". משה מילשטיין יושב שני משמאל. מימין לידו אסתר רויטנברג(?). מעל מילשטיין משה ליכט.



השלישית משמאל היא מורה מבית הספר העברי-עממי "הרצלייה".



מימין למעלה:
יוקילזון, גבירץ, אופולינר.
למטה מימין: ליכט, שפאק.
הצלם א. סוסנה, וורשבסקה 15 קובל.



1.9.1934. לבנברג שמואל באמצע. משמאל משה ליכט



השמאלי הוא יצחק אהרון וירניק, ראש בית"ר בקובל. 1934



לבנברג שמואל. למד בוילנה עו"ד.
לא ברור איך ניצל.
חזר לקובל וחי בה לאחר המלחמה.



פנחס שטיינברג למד גם הוא עם צבי חיים פולישוק.
ברח לרוסיה והגיע לארץ. היה שכן של משפחת טורצ'ין
בקובל, ליד הטריסק רב'ה, רח' בריסק.
היה לו אח בנתניה שהגיע לפני המלחמה- דב (ברש)
שטיינברג שמו. פנחס עבד בקובל אצל יוסף שוחט
שהיה סיטונאי גדול בעיר.



יושב מימין (כנראה) לבנברג שמואל. נשאר בקובל אחרי המלחמה. למד בוילנה, היה עו"ד.
לא ברור איך ניצל. אחיו לבנברג צבי הצעיר משמואל- עומד שני משמאל. למד וסיים ביחד
עם צבי חיים פולישוק את הרצלייה. גרו בעיר הישנה. משה ליכט יושב משמאל.



רות שיפמן. ינואר 40



ירם שיפמן בן שלוש. 1943



בצד ימין כנראה אריה רוזינקה (צימוקי).
מצד שמאל משה ליכט.

"למזכרת תורם אני לך משה'לה ליכט
 את תמונתי, ממני החבר מיכאל קירזנר.
 קובל 1935"
 חותמת חנות הצלם מ. טרר שהיתה ליד
 בית הקפה "רסורסה". רח' לוצקה A11



"למזכרת אני נותן לך את התמונה. זיכרון מהתחנה של
 מצ'ייב עם אויזנטל ו-לינזן. ממני אחיך ליכט מאיר-בר,
 לאחי ליכט משה. 1935"
 בצד שמאל לובה לינזן במקור היא ממנייביץ. הבחורה
 הגיעה ארצה לפני המלחמה. למדה בקובל. בעלה היה קבלן.
 היה לה אח בארץ.



הסטודיה הדרמטית ע"י תנועת "החלוצי" בקובל.
 שם ההצגה (ביידיש): "עולם עם ניסים".
 ישעיה ליכט יושב מימין.
 שרה קרמר (מוטיוק) יושבת שנייה משמאל.
 על פי פולישוק:
 העומדת שנייה מימין היא גולדשטיין
 שעלתה ונישאה לוולק.

