

שלומית זיו (לבית שטיינברג) הי"ד

מתוך העיתונות:



שלומית זיו הי"ד (נרצחה ע"י מחבל משוחרר)

4 במרס 2001 פיגוע התאבדות ברחוב "הרצל" בנתניה באמצעות מחבל מתאבד. בפיגוע נהרגו 3 אנשים (נפתלי דין, שלומית זיו, יבגניה מלקין הי"ד) ונפצעו 56.

הטרגדיה של משפחת זיו

איתן זיו איבד את אביו ואחותו בתאונת דרכים ב-1972. אתמול הוא איבד את אמו, שלומית, וקרוב משפחה נוסף, דודה של האם, נפתלי דין, לשעבר ראש מועצת תל מונד

רענן בן צור

פורסם : 04.03.01, 21:40

הפיגוע בנתניה יצר שרשרת כואבת של אובדן ושכול: ב-1972 איבד איתן זיו, כיום בן 33, את אביו ואחותו בתאונת דרכים. אתמול (א') איבד בפיגוע את אמו, שלומית, ואת דודה של אמו, נפתלי דין.

איתן זיו היה בן 5 כשאביו, רב סרן בחיל הים, נהרג יחד עם אחותו וקרוב משפחה נוסף בתאונת דרכים קטלנית. באותה התאונה נפצעה קשה גם האם, שלומית.

אתמול בבוקר יצאה שלומית, בת ה-58, עם בנה, איתן, כדי לרשום את הנכד לגן הילדים. "לאחר שגמרנו את הסידורים נפרדנו", מספר איתן. "היא הלכה לעבודתה כמזכירה בהסתדרות המורים בנתניה, ואני המשכתי בדרכי לעבודה".

כששמע איתן על הפיגוע הוא ניסה להשיג את אמו בטלפון, אך ללא הצלחה. לבו ניבא לו רעות. "התקשרתי לבתי החולים, אבל בכולם נעניתי שאין אצלם פצועה בשם שלומית", הוא מספר. "בצהריים כבר התקשר אלי קצין משטרה וביקש ממני לבוא. הבנתי שקרה משהו רע".

לדברי זיו, לאחר התאונה הקטלנית שבה איבד את אביו ואחותו, נוצר קשר חזק מאוד בינו לבין אמו. "הייתי קשור אליה כל חיי", הוא אומר. "מדובר באובדן קשה מנשוא". שלומית זיו תובא למנוחות בשעה 13:00 בבית העלמין בנתניה.

קורות חיים

שלומית, בת ברוריה ודב שטיינברג, נולדה בראשון לציון בכ"ג בחשון תש"ד (21.11.1943), אחות לברכה. המשפחה עברה לשכונת עין התכלת בנתניה, ושלומית סיימה את לימודיה בתיכון "טשרניחובסקי".

אחרי שירותה הצבאי בחיל האוויר נישאה לדב זיו, איש צבא הקבע בחיל הים. המשפחה גרה תחילה בחיפה, ואחר-כך בנתניה. בשנת 1972 נהרגו בתאונת דרכים בעלה של שלומית, בתה ואביה. היא נותרה עם בנה איתן בן החמש, ואט-אט הצליחה להשתקם ולבנות את חייה וחיי בנה מחדש.

שלומית עבדה מספר שנים בעיריית אילת ובבנק לאומי, ומשנת 1986 עד מותה עבדה כמזכירת הסתדרות המורים בנתניה. היא ארגנה את כנסי המורים, עסקה בפעילות ציבורית למען המורים במסגרת העירונית והארצית ופעילותה היתה לגאוות הסניף. שלומית אהבה לנסוע לטיולים מאורגנים בחו"ל, רכשה חברים רבים בטיוליה ועם כולם טיפחה יחסי אנוש נפלאים.

ביום ראשון ט' באדר תשס"א (04.03.2001) בבוקר פגשה שלומית את דודה נפתלי דין ברחוב בנתניה. בעודם משוחחים, התפוצץ לידם מחבל-מתאבד. שלושה אנשים נהרגו במקום, ביניהם נפתלי ושלומית.

שלומית היתה בת 57 במותה. הניחה בן, נכדים ואחות. הובאה למנוחות בבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה, שם נטמנה ליד בתה.